

op excursie

We gingen naar hemmen naar het pakhuis we gingen naar boven bij een tribune.
We kregen uitleg over de akkerranden.

En bijen we gingen ook nog naar een bijen kast. Daar kregen we uitleg en het was super leerzaam. Heel veel kinderen liepen door de modder. We hoorden vogels; de grasmus.

Heel leerzaam!

Edwin lijnsvelt.

het pakhuis

Bij het pakhuis gingen we allemaal leuke dingen doen. We gingen eerst bloemen planten en dat was heel leuk.

en de modder was ook heel leuk we waren allemaal vies en toen gingen we naar de bijenkorf.

Dat was ook heel leuk en we mochten ook in de kas kijken.

Groeten Milan

het pakhuis

We waren op 16 mei naar het pakhuis in hemmen geweest en daar hadden we uitleg gekregen over de akkerrand. We hebben daar lekker in de modder gelopen en we zijn naar de wei geweest. We hebben zaadjes gepland en we hebben appelsap gedronken. We moesten laarzen aantrekken maar wat kinderen hadden schoenen aan. We waren ook nog bij de bijen geweest en we hebben uitleg gekregen. Het was heel erg gezellig.

Gemaakt door Lotte Meijer.

De excursie

We gingen naar het pakhuis in Hemmen.

Daar gingen we bijen bekijken en we gingen zaden weggooien op de akkerranden.

Eerst gingen we luisteren naar de uitleg. We kregen hele vieze voeten, omdat er veel modder lag. We kregen ook nog appelsap, en die was heel lekker.

Daarna gingen we naar de bijen, we gingen kijken of we de koningin zagen.

Toen gingen we weer naar school.

Ik vond het heel interessant, ik heb veel geleerd.

Groetjes Joris

pakhuis

We ging naar het pakhuis met de hele klas en 7/8. Het was in Hemmen. We gingen naar boven en daar vertelden ze heel veel over de akkerrand en over de vogels die op de akkerrand kwamen en wat voor geluiden ze maken en welke er kwamen en niet welke gevaren er waren voor de vogels. We hebben zelf een akerrand met de klas gemaakt en we hebben een huis van de bijen gezien en van dichtbij. We mochten ruiken, zonder bijen natuurlijk. We hebben daar door de modder gelopen en niet iedereen had laarzen aan en 2 kinderen nieuwe schoenen.

Roan Pelle

Het pakhuis

Bij het pakhuis gingen we op excursie in Hemmen. We gingen eerst naar boven en daar kregen we uitleg over boerderijen, akkerrand, vogels en de bijenstal. Toen we klaar waren gingen we naar de akkerrand en gingen daar zaadjes op de akkerrand zaaien. Toen we klaar waren gingen we appelsap drinken daarna gingen we naar de bijenstal. We kregen daar veel uitleg toen gingen we kijken in de kas. Toen konden we helaas niet de koningin zien en daarna moesten we weer naar school

Nout van lynden

het pakhuis

We waren 16 mei bij het pakhuis geweest en we kregen eerst heel veel uitgelegd over de akkerranden en daarna hebben we gezaaid en daar was allemaal blubber. We zakten helemaal in de blubber en me schoenen waren helemaal vies. We hebben ook zaadjes gepland en bij de bijen geweest. Het was wel jammer dat we de Konings bij niet gezien hebben.

gemaakt door Wessel Rothoff

op excursie

We waren 16 mei naar het pakhuis geweest in Hemmen. We kregen eerst een uitleg over akkerranden en daarna over bijen.

Toen de uitleg klaar was, gingen we op excursie. We mochten eerst gaan zaaien en daarna mochten we lekker in de modder gaan staan en dat was niet leuk. En daarna gingen we naar de Bijenstal. Toen gingen we weer naar school en toen mochten we naar huis want de moeders stonden er al. En de moeders waren niet blij met ons, want we zaten helemaal onder de modder.

Geschreven door MICK DIJKMAN