

Bodemdiertjes en waterdiertjes

5 juni - 2013

Het was in een woord GEWELDIG.

Om te beginnen hadden wij stralend weer.

Wij kwamen iets voor negenen aan en doken meteen de kinderboerderij in. Leuk die paarden. De kippen vonden sommige kinderen eng.

09:00 uur werden wij bij de ingang van de camping ontvangen door Niek Lentjes en Noey Menijn.

De groep van Noey begon met bodemdiertjes zoeken en de groep van Niek speurde naar waterdiertjes. Na een klein uurtje (rond 10:00) werd er gewisseld van plek.

Eerst werd elk diertje van alle kanten bekeken, op de zoekkaart aangewezen en in het loeppotje bestudeerd. Daarna verdween hij rap in de bak met water of in de bak met aarde. Griezellig? Nee hoor, iedereen deed mee.

Dat pissebedden zo'n mooi glanzend schild hebben zagen wij weer eens goed. En een miljoenpoot is zo klein dat je niet direct ziet dat hij veel minder poten heeft.

Het vijverwater is gezond en helder. En wij vingen daar zó véél.

Het was allemaal veel te vlug voorbij.

Nog even limonade drinken en een koekje in de kantine.

Vervolgens op de groepsfoto.

En toen kwam de uitsmijter: Niek had voor ons gefrituurde meelwormen, gekocht bij de Lidl. De meester mocht als eerste proeven en daarna wilden de meesten ook wel. Wij vonden ze naar walnoten en chips smaken. En sommigen namen nog wat extra mee voor de familie thuis.